

# De Snoeshaan



Nieuws van de Idahoeve voor eilanders en anderen verbonden aan Tiengemeten  
Nummer 6, augustus 2011

## Beste mensen,

Nieuw gebruik – oud gebouw.

Dat is het thema van de Open Monumentendag 10 september a.s. Ook de Idahoeve opent haar deuren voor het publiek.

De historische boerderij is door de jaren heen een haven geweest voor mens en dier, doorstond oorlogen, een watersnoodramp en een omwenteling van agrarisch gebied naar natuureiland.

Sinds anderhalf jaar is het de verblijfplaats van mensen met psychische problemen, die in het gebouw en in de omhulling van het eiland een nieuwe start maken. En met succes. Zie bijvoorbeeld het verhaal 'Groeten uit Schiebroek' op bladzijde 2. Wij wensen de nieuwe Idahoeve-bewoners alle geluk toe.

Rob van der Laan,  
teamleider Idahoeve



## ING veilt kunst voor Idahoeve

Medewerkers van ING zetten zich in voor fondsenwerving voor de tuinkas van de Idahoeve. Met de veiling van 4 kunstwerken wisten zij een bedrag van 2.310 euro op te halen. In de kas worden zaden gepland die later op het land worden uitgezet. Alles helemaal biologisch. Namens de tuin- en landbouwploeg: ontzettend bedankt ING!

## Open dagen

**Zaterdag 3 september 10.15 – 16.00 uur**

Oogstdag op Tiengemeten. In de Idahoeve begint de fototentoonstelling *Uitzicht Inzicht* met werken van bewoners zelf. Kok John zorgt met een kookploeg voor heerlijke moestuinhapjes. U kunt rondkijken in het gebouw en op het erf. Voor meer informatie over de Oogstdag op het eiland, kijk op: [www.landbouwmuseumtiengemeten.nl](http://www.landbouwmuseumtiengemeten.nl)

**Zaterdag 10 september 10.15 – 16.00 uur**

Tijdens de Open Monumentendag beleeft u de geschiedenis van de Idahoeve. In een bijzondere beeld- en geluidsreportage (met dank aan VPRO-radio) kunt u ervaren hoe mens en dier hier huisden in de vorige eeuw. Ook is de foto-expositie *Uitzicht Inzicht* geopend en kunt u rondkijken in het gebouw en op het terrein.



*Vogelverschrikker Jack, genoemd naar zijn schepper, beschermt de groentes van de Idahoeve.*

## Kracht om met kwetsbaarheid te leven

**De overheid gaat veel meer bezuinigen in de geestelijke gezondheidszorg dan in andere delen van de zorgsector. Daarmee creëert ze een systeem van een sterke tegenover een zwakke. Alsof een lichamelijk zieke meer waard is dan een psychisch zieke.**

Patiënt komt van het woord "patientia" dat geduld, lijden en volharding betekent. Als patiënt balanceer je als een koorddanser tussen balans vinden en je evenwicht verliezen. Die zoektocht kan je sterken. Het is een kracht om met kwetsbaarheid te leven. Te beseffen dat zekerheid niet bestaat. Regels en wetten die patiënten beperken in hun herstel, leggen die kracht lam. Een ander jouw wil opleggen, omdat je denkt dat jij weet wat goed is voor een ander werkt verstikkend. Patiënten zijn gelijk. En zeker niet zwakker dan gezonde mensen.

*Lyane*

## ABN AMRO werkt aan de winkel

Met de hulp van vele teams van ABN AMRO kreeg de boerderijwinkel van de Idahoeve deze zomer een nieuw jasje. De bankmedewerkers bezochten wekelijks het eiland en bouwden beetje bij beetje de winkel af.

Jeroen de Haas van de ABN AMRO Foundation opende de winkel officieel met het doorknippen van een lint. "Het was voor ons een geweldige ervaring om hier te zijn, de bewoners te ontmoeten en bij te kunnen dragen aan dit project. We hopen snel weer terug te keren."

*De boerderijwinkel bevindt zich op het erf. Bewoners verkopen hier zelfgemaakt houtwerk, textielproducten, kruiden en zaden. Geopend di t/m zo van 10.30-17 uur.*



### Supermarkt Snoep

Elke dinsdag om 16.20 uur komt meneer Snoep met zijn rijdende supermarkt naar de veerponthaven in Nieuwendijk. In de winkel alle soorten boodschappen: groenten, fruit, vlees, vers brood, melk, koek, dranken, etc. Bewoners en vakantieangers van Tiengemeten hoeven slechts de oversteek naar vaste wal te maken om 16.10 uur om hun boodschappen te doen. Meneer Snoep kan ook bestellingen meenemen: 06 2300 4601.

### Theater in de Idahoeve

Een vreselijke brand verwoestte het gebouw van Herberg Tiengemeten. Het goede nieuws is dat het wintertheaterprogramma van de Herberg gewoon doorgaat, dit keer op verschillende locaties op en rond het eiland. De Idahoeve wordt twee keer omgedoopt tot theaterzaal en wel op 27 november en 11 december. Zie: [www.herbergtiengemeten.nl](http://www.herbergtiengemeten.nl)

### Gewoon heel normaal

“Ze zijn niet eng. Ze zien er gewoon hetzelfde uit. Je kan een normaal gesprek voeren. Je hoeft er niet als dokter of zuster te werken, normale mensen kunnen er ook gewoon goed mee omgaan. Het is leuk om ze te helpen.”

*Scarlet (13), leerling van de RSG Hoeksche Waard na een maatschappelijke stage bij de Idahoeve.*

### Colofon

De Snoeshaan is een uitgave van de Idahoeve van de divisie Wonen van Bavo Europoort. Uit reden van privacy worden namen en foto's van bewoners alleen gebruikt als zij daarvoor expliciet toestemming hebben gegeven. Hoofdredactie: Rob van der Laan

## Mijn eerste echte diploma

**Zonder diploma van school. Ik had alleen een bromfietscertificaat, maar dat kon ik gewoon kopen. Maar vanaf vandaag zou ik niet meer diploma- of certificaatloos door het leven gaan. Vandaag zou ik professioneel bosmaaier worden. Tenminste, als ik het zou halen.**

We begonnen met theorie. Geen onderdeel waar veel van ons het normaal gesproken van moeten hebben. Maar eerlijk is eerlijk, we waren duidelijk bij de les, al was het best pittig. Daarna kreeg ieder van ons een opdracht om bijvoorbeeld de maaikop te vervangen. Dat liep gesmeerd.

Toen kregen we instructies over hoe je het draagvest (harnas) moest aantrekken en op de juiste manier kon verstellen. Ook dat ging zonder problemen.

Dus tanken, bosmaaier vastklikken aan het vest en daar gingen we. Ieder kreeg een eigen strook gras of onkruid toegewezen waar hij zijn kunsten mocht vertonen. En na een onzekere start bleek al snel dat we allemaal goed bij de les waren geweest. Ik durf zelfs te beweren dat een onwetende passant ons niet van pro's had kunnen onderscheiden. Vandaar ook dat we al snel te horen kregen dat ieder van ons kundig genoeg was en het certificaat spoedig opgestuurd zou krijgen.

We bedanken de Stichting Vrienden van Parnassiabavogroep voor de steun om deze cursus mogelijk te maken. *Jordy*



### Stapel!

Dankzij de houthak-kunsten van bewoner Gerrit is deze houtstapel inmiddels verdwenen. De boomstammen waren van Staatsbosbeheer. De Idahoeve zorgde voor het hakwerk, waarna de vakantieangers in de huizen van Buitenleven konden genieten van vele avondjes aan het haardvuur.

*(fotografie: Tom)*

## Groeten uit... Schiebroek

**Wai en Caroline leerden elkaar kennen in de Idahoeve en kregen hier een hechte vriendschap. Deze zomer zijn ze verhuisd naar zelfstandige appartementen met zorg aan huis in Schiebroek. Daar wonen ze vlakbij elkaar. Caroline vertelt hoe het hen bevalt.**

**Wat missen jullie het meest?**

“De mensen en de omgeving. Ik had het goed op de Idahoeve, ik ben blij dat ik daar heb gewoond. Ik heb een mooie ontwikkeling doorgemaakt.”

**Wat missen jullie het minst?**

“Om met zoveel mensen in één gebouw te wonen. Veel te druk. De nieuwe woningen bevallen goed. We hebben allebei drie kamers. En we wonen bij elkaar in de buurt.”

**Hoe ziet jullie dag eruit?**

“We staan vroeg op, doen boodschappen, eten een broodje en gaan soms even naar het terras. Meestal koken we samen in mijn huis.”

**Wat is jullie boodschap voor het eiland?**

“Allemaal de hartelijke groeten en leuk als jullie eens op bezoek komen.”